

“Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. “

Prediker 3, vers 1



Beste familie en vrienden,

Afscheid nemen

Een lange, lange tijd hebben we ernaar toegewerkt: vertrekken naar Zweden om daar met gemeentestichting bezig te gaan. Maar dan is het zover en sta je voor je huis met een kar vol spullen. Je trekt de deur achter je dicht en moet afscheid nemen van je twee dochters, Dominique en Danitsja, die in Nederland blijven. Wat een rot moment. Niks feest omdat het zover is: dit deed echt pijn. Bijzonder hoe sterk je dan tegelijkertijd de kracht van liefde voelt.

Huren zonder kijken

Een aanhanger vol met spullen, dat was alles wat we gingen meenemen. De rest zouden we wel in Zweden regelen. We hadden er ook geen idee van hoe ons huurhuis er in het echt uit zou zien. We hadden het slechts op plaatjes en in een video gezien. Huren zonder kijken dus. Toen we op 7 januari in Kil aankwamen was dit dan ook het eerste wat we gingen doen: kijken waar we zouden gaan wonen. Onze indruk was veel positiever dan we op grond van de foto's en video hadden verwacht. Bovendien bleek onze tuin zo ongeveer te grenzen aan een sportplek, met onder andere een voetbal- en hockeyveld en genoeg ruimte voor het opzetten van een sportcommunity. Hier kunnen we wel ons huisje van maken.

Blocket.se, marketplace en Ikea

De jacht op meubels en bedden kon beginnen. Wij vinden het een leuke uitdaging om simpel te leven (travel light) en daarom hadden we besloten om zoveel mogelijk op tweehandssites te gaan zoeken. Wat kun je dan soms mooie spullen kopen voor weinig!

Mooi verhaal daarbij is wel ons eigen bed. Degene waar wij het van kochten had het bed nog maar een jaar. Best een duur Ikea bed, met een super duur matras. Maar de mevrouw vond het bed niet lekker liggen en we konden het voor een prikkie meenemen. De ombouw was al grotendeels in elkaar gezet en die hoefden we thuis alleen nog maar af te monteren. Toen we thuis kwamen stonden we vol verbazing te kijken hoe het bed dan weer in elkaar zou moeten. Het hele frame zat verkeerd waardoor het matras er niet eens vlak in kon liggen. Geen wonder dat het bed dan niet lekker slaapt! Na alles opnieuw te hebben gemonteerd hebben wij nu een tópbed en we slapen heerlijk! Op 13 januari jl. sliepen we voor het eerst in ons eigen huis en we hopen dat dit al snel als een écht thuis gaat voelen.

Jada en Kealan

Voor onze twee kinderen die meegegaan zijn, Jada en Kealan, is het ook allemaal



Mooie uitzichten bij het meer waaraan Kil ligt

nieuwsbrief

European Christian Mission
februari 2021

ARENDS IN ZWEDEN
Arend Jan
& Esther

Zweden verlangt verbinding

*‘Juist in deze tijd van corona is men
afhoudend in het leggen van contact.
Het delen van het Goede Nieuws kan
harten en ogen doen openen.’*



Vertrek naar Zweden



Ingeschreven in Zweden



Ons huisje. lang leve marktplaats

Gebedspunten voor de komende tijd

- Dat ons huis een echt thuis mag worden
- Rust en vrede voor onze kinderen in Nederland en in Zweden
- Ruimte en creativiteit om contacten te leggen
- Goede samenwerking en communicatie met de Zweden.
- Dat we de vreugde en vrede van God mogen ervaren.

super spannend. Jada gaat hier haar stage lopen vanaf begin februari en Kealan gaat sinds 12 januari al naar school en geniet daar ook echt van. Je kunt hen allebei volgen op hun eigen YouTube-kanaal waar ze in vlogs bijhouden hoe het emigreren naar en het leven in Zweden is..

Contacten leggen in coronatijd

Ook hier zijn de kerken zo goed als dicht en er zijn geen samenkomsten. Veel mensen zijn best afhoudend in het leggen van contacten in coronatijd en dat maakt het niet makkelijker.

Contact leggen is dus een uitdaging. Een uitdaging die we de komende tijd graag aangaan. We hebben met een aantal mensen al een mooie wandeling door de sneeuw gemaakt, waardoor je sneller tot een gesprek komt. Ook zijn we met mensen gaan langlaufen en hebben in de buurt wat gesprekken gehad tijdens het sneeuwruimen, nadat er in één nacht ca 40 cm was gevallen. Ook willen we binnenkort kijken wat we met een aantal jongeren kunnen doen. Het liefst iets wat structureel kan worden en uit te bouwen is.

‘Landen’ in Zweden

Volgens “de experts” moet je rustig de tijd nemen om te wennen in een nieuw land, de taal te leren, de gewoontes te leren kennen, contacten te leggen... Dat zal de komende tijd ook wel onze verdere opdracht zijn.

Tegelijkertijd kun je volgens ons altijd kijken waar God je ruimte geeft om te getuigen, van Zijn liefde uit te delen en aan te sluiten bij wat God al aan het doen is.

Hartelijke groet uit Zweden,

*Arend Jan, Esther,
Jada & Kealan*

Bedankt voor iedereen die ons op welke manier dan ook steunt.

Je kunt ons volgens via:

www.ontherighttrack.eu

www.facebook.com/ontherighttrack.eu

www.instagram.com/ontherighttrack.eu

Wil je ons werk steunen dan kan dat via:

www.ecmnederland.nl/doneer-aan-poelarends



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Fam Poelarends is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds Poelarends” | ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer - Nederland - 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europees Christelijk
Missionswerk