

“Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal Hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap.”
Zefanja 3:17



Lieve familie en vrienden,

Wat is gezondheid een groot goed en een Zegen van onze Vader! Dat realiseren we ons allemaal des te meer na een jaar lang coronapandemie. Vrijwel iedereen kent in zijn of haar familie of vriendenkring wel iemand die ermee geïnfecteerd is (geweest). We hebben wat gezondheid betreft een spannend kwartaal achter de rug. En niet alleen vanwege corona.

Familie

Rond de kerstdagen kreeg één van onze dochters corona en ook één van haar dochters. Het bleef gelukkig bij relatief milde symptomen. Onze kleindochter is vrij snel genezen, onze dochter kampt nog steeds met vermoeidheid en een beperkt reukvermogen. Rond diezelfde tijd waren er onderzoeken bij haar man (onze schoonzoon) gaande wegens een vergrote schildklier. Begin januari werd er non-hodgkin bij hem gediagnosticeerd. Daarnaast overleed in dezelfde periode zijn vader aan de gevolgen van corona. Momenteel ondergaat onze schoonzoon zes chemokuren die volgens planning medio mei moeten zijn afgerond. Het is een zware periode voor het hele gezin, maar ook voor ons als ouders. Het is moeilijk om te zien hoe dit gezin lijdt. En dan blijkt in januari dat dit niet het enige geval van kanker in ons gezin is...

Amo

Begin januari raadpleegde ik de huisarts nadat ik bloed in mijn ontlasting had aangetroffen. Een week later zat ik er weer, omdat ik het niet vertrouwde. De week erna ging ik voor een onderzoek naar het ziekenhuis in Drachten voor een z.g.n. sigmoidoscopie; een onderzoek in het laatste stuk van de darm Tijdens dit onderzoek werd een tumor in het laatste gedeelte van de darm ontdekt.

Dit wordt je dan door de MDL-arts even in drie à vier zinnen verteld. Dan staat je leven even stil. **“Dus nu ben jij aan de beurt, en niet altijd die ander...”**, flitst er door me heen.

De dag erna begon de medische molen te draaien: een intake bij de MDL-arts, bloed prikken (de eerste van vele keren) en aan het einde van de dag de eerste CT-scan. Twee dagen later een MRI-scan en de dag erna een gesprek met de MDL-arts met de uitslagen van het onderzoek en het doornemen van het behandelplan. In deze dagen van onzekerheid gingen er continue allerlei scenario's door ons hoofd. Scenario's die ons uit onze slaap hielden. We waren erg emotioneel en ieder bericht van bemoediging door anderen raakte ons diep. Niet zelden kregen we een bemoediging van een bidder, die precies 'zalfde' op de plek waar het zo nodig was. We merkten ook nu weer dat Vader altijd dichtbij blijft en weet wat we nodig hebben. We hebben een diepe vrede in dit alles ervaren die alle gedachten en emoties te boven gaat.

De MDL-arts kon ons berichten dat er geen uitzaaiingen gevonden waren. Dit bericht moest even zakken...

De afgelopen periode heb ik een volledig darmonderzoek ondergaan, gevolgd door een bestraling van één week, teneinde de tumor te verkleinen. Vervolgens ben ik geopereerd waarbij het stuk endeldarm waar de tumor zich bevond is verwijderd. Dit is op de dag af twee maanden nadat ik voor het eerst bloed in mijn ontlasting aantrof. Tijdens de operatie werd bekeken of een tijdelijk stoma nodig zou zijn.

Inmiddels ligt de operatie ruim zeven weken achter ons. De operatie is goed geslaagd. Een stoma was niet

nieuwsbrief

BUTTERFLY &
European Christian Mission
mei 2021

AMO & DRAAIJER IN BUITENPOST
MARTHA

nodig. Ook het weefselonderzoek was goed: zowel de snijranden als de lymfeklieren die meegenomen zijn, waren schoon. Ik herstel goed, hoewel ik nog niet de oude ben. Voor de eerstkomende vijf jaar heb ik een controleschema gekregen. Voorafgaand aan iedere controle zal er weer de spanning en onzekerheid over de uitslag zijn. Hoe die ook zal uitpakken, ik ben dankbaar en voel mij gezegend omdat Hij niet van mijn zijde wijkt!

Tijdens de periode van onderzoeken werd ik op een ochtend wakker met het lied “[Singing Over Us](#)” van KXC. Het is een lied dat gebaseerd is op Zefanja 3:17. En inderdaad, zonder dat we weten hoe het de komende tijd allemaal zal gaan lopen, ervaren we dat de Here God heel dicht bij ons woont.

Terugkijkend op de afgelopen maanden overheerst dankbaarheid. Het voelt zoals koning Hizkia zich gevoeld moet hebben en we realiseren ons dat we in genadetijd leven. Eigenlijk is dat altijd al het geval, maar je wordt nu wel met de neus op de feiten gedrukt. Sinds die eerste slechtnieuws mededeling staat mijn en Martha's leven op de kop en kantelt mijn wereldbeeld. Dan kan

ik mezelf maar aan Eén vastklampen: God de Vader, Zijn beloften en Jezus die tóch naast me blijft lopen. In de eerste weken van onderzoeken heb ik een bijzondere nabijheid van God mogen ervaren. Geleid door Zijn Geest bracht hij mensen en situaties om mijn pad waardoor Hij Zijn beloften aan mij waar maakte. Het klinkt misschien gek, maar ik zou deze periode daarom nooit hebben willen missen. Zó concreet als Hij nabij was!

Missie

De afgelopen maanden konden we niet veel aan onze missie werken. We hebben geprobeerd om de contacten met de deelnemers van het Open Huis levend te houden. Amo is gestopt met zijn betaalde uren bij Present en krijgt nu een klein prepensioen. Hierdoor kunnen we doorgaan met onze missionaire activiteiten in de hoop dat de coronapandemie zijn langste tijd gehad heeft.

Wanneer we terugkijken op het afgelopen halfjaar dan kunnen we herhalen wat we de vorige keer schreven: We zijn en blijven verwonderd over onze Vader. Wat zegent Hij ons rijk, ondanks een situatie die we een jaar geleden voor onmogelijk hielden.

Gebedspunten:

- We hebben de nabijheid van God en Zijn Geest heel sterk mogen ervaren in de afgelopen maanden. Dank Hem voor Zijn trouw en beloften!
- Dank God voor al die activiteiten die wel door konden gaan ondanks de crisis. Bid dat de bijeenkomsten die nu stilliggen snel hervat mogen worden en dat de ‘schade’ beperkt blijft.
- Bid om bescherming van onze schoonzoon en zijn gezin. Dat hij de chemokuren mag volhouden en dat ze genezend mogen werken.
- Dank God dat Hij voorziet in voldoende middelen en bid dat we het missionaire werk kunnen blijven voortzetten.

Toch voorziet Hij steeds in alles wat wij nodig hebben zowel in geestelijk als materieel opzicht.

Wat een groot God is Hij!

Amo en Martha

**Ik ben niet bang,
ook al is er gevaar,
ook al is het donker om mij heen.
Want u bent bij mij, Heer.
U beschermt me,
u geeft mij moed.**

Psalm 23:4



CO-

ANBI

ecm
Europees Centrum
voor de Kerk

Amo en Martha Draijer zetten zich binnen Butterfly in voor discipelschap en gemeentestichting in Friesland. Amo en Martha zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmneland.nl/privacy-statement