

**Wie in de schuilplaats van de
Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.**

Psalm 91 (Sela)



Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

“Het was zondag mooi hè! Ik vond de sfeer echt goed, de preek was best hedendaags, de muziek was goed en het eten was heel lekker. Het is zo bijzonder dat jullie als gemeente niet alleen op zondag zoveel oog voor elkaar hebben, maar ook doordeweeks...”

Zo sprak onze buurvrouw ons aan nadat ze laatst een keer was meegegaan naar een kerkdienst. Haar dochter wil graag met Lisa mee naar de Kindergottesdienst en dat maakt dat ze af en toe meekomt. Vooral het omzien naar elkaar is iets wat de buurvrouw heel erg aanspreekt. Dat is iets wat zij zelf mist. Doordat ze veel moet werken en daarbij de zorg voor het huishouden heeft, is er weinig tijd voor vriendschappen. In het weekend hebben ze gezinstijd, wat ook goed is. De buurvrouw merkt dat we veel mensen uit de gemeente over de vloer hebben, dat we gezamenlijk dingen vieren, dat we proberen oog voor elkaar te hebben. Ook merkt ze dat ze van harte welkom is om met haar man en kinderen daaraan deel te nemen. Zoals al eerder beschreven, heeft God gegeven dat we een goede relatie met deze burens opgebouwd hebben. En relaties opbouwen is een sleutelwoord dat we dit jaar hebben geleerd. Met mensen omgaan, tijd investeren en luisteren, maar ook door hen mee te nemen in ons leven. Door hen mee naar de dienst te nemen, bewust (een deel) van de gemeente naar ons te halen, door bijvoorbeeld buiten met elkaar te barbecueën en onze burens ook uit te nodigen. Daarmee willen we laten zien dat mensen die in Jezus geloven niet ‘eng’ zijn, maar gastvrij, vriendelijk en liefdevol. Relaties opbouwen in navolging van Jezus die ook oog voor mensen om Zich heen had, Die investeerde, liefde en tijd gaf en vragen stelde.

Gebedsverhoring

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over onze volgende stap: verhuizen naar de buitenwijk Lankow. Het vinden van een passende woning was niet eenvoudig, het heeft dan ook een poos geduurd. In deze tijd van afwachten hebben we dit gebedspunt vaak bij God neergelegd, soms ook onzeker over hoe het allemaal verder zou gaan. Maar met zeer veel dankbaarheid kunnen we vertellen dat ons kortgeleden een passende woning in de Plattenbau van Lankow is aangeboden! Op een heel centrale plek in de wijk en vlakbij de school waar Lisa ondertussen ook aangemeld is. We hebben zelfs al een eerste positieve kennismaking met burens gehad. We voelen ons heel erg gezegend en zijn vol verwondering dat God ons in zoveel dingen in een heel korte tijd voorzien heeft. We zien dit als een bevestiging dat God deze stappen zegent. Waarschijnlijk kunnen we vanaf september verhuizen. Groot is Hij!

Acties

In het afgelopen jaar zijn we verschillende keren verrast door gemeentes, scholen en verenigingen die ons wilden steunen door middel van een actie. Wat is het gaaf om te merken dat er zoveel betrokkenheid is. We denken aan een (hard)loopwedstrijd die georganiseerd werd, aan zoveel mogelijk baantjes zwemmen door kinderen, aan sparen voor maaltijden voor het Patchwork Center en nog meer.

Super bedankt voor zoveel moois en geld! Ook zijn er een aantal mensen op bezoek geweest. Het is altijd weer leuk en fijn om te kunnen delen waarmee je bezig bent en het ook te kunnen laten zien.



met gemeenteleden en burens op 1e Paasdag barbecueën

European Christian Mission
juli 2019

nieuwsbrief
de WIT IN DUITSLAND
GERARD & JANNKE

Duitsland verlangt relaties

Jezus ging relaties aan met de mensen om Hem heen en liet mensen aan Zijn leven deelnemen. Door het aangaan van relaties met elkaar worden mensen open en krijgen ze meer oog voor elkaar. Dan verandert wantrouwen in vertrouwen en gemopper in positieve woorden.

Bericht van de TFC:

Ook als TFC treffen we voorbereidingen voor de verlofperiode. Een ontmoetingsavond met Gerard en Janneke op woensdagavond 2 oktober in Gouda kunt u alvast in de agenda noteren (nadere info volgt).

Daarnaast halen we de banden aan met de zendingscommissies van de deelgenotengemeenten (Brakel, Ermelo, Ottoland, Scherpenzeel en

Wapenveld). We ontmoeten hen binnenkort om o.a. te skypen met Schwerin, informatie te delen en te bidden. Daarmee verdiepen we de bestaande contacten. We zijn erg blij met de aandacht van de deelgenotengemeenten voor het werk in Schwerin tijdens bijv. catechese, in de voorbede en met acties. Zo werden we als TFC uitgenodigd bij de Brakelse Lenteloop op 30 maart jl. Aan dit hardloop- en wandelevenement, ge-

organiseerd door de zendingscommissie van Brakel, is jaarlijks een goed doel gekoppeld.

Dit jaar was de opbrengst bestemd voor het werk van Gerard en Janneke. Aan het eind van de zeer geslaagde Lenteloop, met mooi weer in een prachtige omgeving, mochten we als TFC een cheque van € 4.150 in ontvangst nemen. Wat een schitterend resultaat, heel veel dank!



Inspiratiedag en retraite ECM

Op zaterdag 11 mei mocht Gerard samen met collega Gerrit van Dijk uit Rostock een seminar geven tijdens de Inspiratiedag van ECM. Het thema was: 'De kerk beweegt.' Hoe bereiken we in een postmoderne en post-christelijke samenleving de mensen opnieuw met het Evangelie en welke vormen van kerk-zijn passen in de huidige tijd?

Tijdens de seminar hebben wij verteld op welke manier wij dit in Duitsland proberen vorm te geven: door het bouwen van relaties, het goed luisteren naar de ander, naast hem/haar te gaan staan en de persoon in kwestie mee te nemen, een stapje dichterbij naar Jezus toe.

De vrije zondag was Gerard even in Gouda. Het was heel fijn om weer zoveel bekende gezichten te zien. Vervolgens was er een retraite van enkele dagen in Leuvenheim met andere Nederlandse ECM werkers. Op verschillende manieren hebben we ons beziggehouden met het thema 'Veerkracht.' Het was waardevol om elkaar te bemoedigen en te reflecteren, zodat we met de juiste focus op Gods vaderlijke zorg weer naar onze roeping konden terugkeren.

Verlof

Van 28 september t/m 12 oktober zijn we met verlof in Nederland. In deze twee weken hopen we onze ondersteunende gemeenten te bezoeken. Daarnaast kunnen andere gemeentes, kringen, catechisaties en dergelijke ons ook uitnodigen voor ontmoeting en presentatie. (Aanmelden via

de website van de GZB: www.gzb.nl) Ook hopen we wat tijd te spenderen met familie, vrienden en TFC. Dus wie weet: tot dan! Wij kijken er al naar uit!

We wensen jullie een goed pinksterfeest. Dat de Geest jullie allemaal vervult met alles wat een ieder nodig heeft om beschikbaar te zijn voor Gods werk.

*Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars*



COLOFON

Gerard en Janneke de Wit zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerard en Janneke wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Gouda. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.gzb.nl/doe-mee/doneren of via BAN: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. "fonds G&J de Wit" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



Postbus 861
7400 AW
Deventer
0570-637537

ecmnl@ecmi.org
www.ecmderland.nl

Postbus 28
3970 AA
Driebergen
0343-512444

info@gzb.nl
www.gzb.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de GZB hanteren richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze websites.