

**“Wij hebben lief omdat
God ons het eerst
heeft liefgehad”**

1 Johannes 4:19



Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Nu we de zomerperiode voor de deur hebben staan leek het ons een goed moment om samen met jullie terug te blikken en vooruit te kijken, en te vieren wat God aan het doen is in Maastricht.

Familie

Eind januari bleek dat Matthijs' ouders waren getroffen door corona. Ineens verandert alles. Je weet dat corona een nare ziekte is, ook omdat we daar zelf nog naweeën van ervaren, maar dit kwam wel weer even heel dichtbij en het was best schrikken. In het begin hadden we goede hoop, maar toch moest Matthijs' vader in het ziekenhuis worden opgenomen. Vanaf dat moment is Matthijs ondersteuning gaan bieden bij zijn moeder thuis. Niet wetende wat er ging gebeuren en met vertrouwen dat ze er allebei weer bovenop zouden komen.

Na drie weken is Matthijs' vader uiteindelijk bezweken aan corona. We zijn erg verdrietig dat we onze papa en opa moeten missen en hadden hem heel graag nog bij ons gehad. Tegelijk zijn we dankbaar dat hij een voorbeeld voor ons mocht zijn; zoals wij op zijn begrafenis 'Tienduizend redenen tot dankbaarheid' mochten zingen. Hij had het vertrouwen dat hij naar onze Hemelse Vader mocht gaan. Hij was er klaar voor en was dankbaar voor zijn leven hier op aarde. Matthijs' moeder is gelukkig weer helemaal opgeknapt, waar we erg dankbaar voor zijn.

Nieuwe baan

Per 1 juni is Matthijs veranderd van werkgever. Sinds 2018 was Matthijs parttime werkzaam bij Agapè Zorg als gespecialiseerd thuisbegeleider. De afgelopen periode werden we benaderd door 't Credohuis Maastricht.

Het Credohuis is ooit ontstaan als goed doel in Maastricht vanuit christelijke naastenliefde. Nu is het een sociaal-maatschappelijke beweging die zich inzet voor het tot bloei brengen van jongeren in de buurt. Er kunnen zes dak- of thuisloze jongeren worden opgevangen in het huis in de leeftijd van 18-25 jaar.

Ze waren al een tijdje op zoek naar een teamleider voor het huis. Omdat wij zelf al een lange tijd een droom hebben om samen met jongeren te gaan werken, zijn we het gesprek aangegaan. Een nieuwe uitdaging voor ons en iets dat heel mooi samen kan gaan met onze Missional Community. Simone zal in eerste instantie vanuit een vrijwilligersrol van betekenis zijn voor het huis.

Lona

We hebben sinds november 2020 ook een hond in huis. Haar naam is Lona, en het is de bedoeling dat zij zal worden opgeleid tot assistentiehond voor Faith. Ergens in de komende weken krijgen we het pasje en het tuigje en gaat de training echt beginnen. We zien nu al dat het Faith enorm helpt een maatje naast zich te hebben, waarmee ze altijd kan knuffelen en spelen. En natuurlijk zijn de andere kinderen ook dol op haar. We zijn erg dankbaar dat we deze mogelijkheid hebben en dat we daarbij geholpen worden door een organisatie die hier veel verstand van heeft.

VIND

In onze missional community vinden we verbinding erg belangrijk, en dat was natuurlijk best een uitdaging met alle regels. Steeds werden we uitgedaagd om manieren te vinden waarbij we verbinding met elkaar en met de mensen om ons heen konden



Open handen naar God. Bijbelstudie met de kinderen



Kaarten maken op de viering



Woorden uit de 'liefdesbrief van de Vader' timmeren in hout



Paaswandeling



Faith met haar hond Lona is nu hulphond in opleiding



Thuis les krijgen

krijgen. Wonderlijk genoeg waren er nog genoeg mogelijkheden. We hebben er veel van geleerd om anders te gaan denken, om juist nu -midden in deze rare tijd- naar mensen uit te reiken.

Een paar voorbeelden:

- Op een zondagmiddag hebben we van onze bakfiets een rijdende koffie- en vlaai-service gemaakt. De bakfiets volgeladen en samen met de kinderen bij mensen in de buurt aanbellen met de vraag hoe het met hen was en of ze zin hadden in koffie en vlaai! Mensen vonden het erg fijn dat we voor hen de tijd namen en reageerden enthousiast. Daarmee creëerden we gelijk de mogelijkheid om onze burens wat beter te leren kennen.
- Rond kerst hebben we een online kerstbingo georganiseerd. Iedereen die meedeed kreeg een pakketje thuisbezorgd met cadeautjes en lekkers. Ook kon iedere deelnemer een rol kiezen in het kerstverhaal en kregen ze van tevoren een tekst om voor te bereiden. Tussen het trekken van de nummers voor de bingo door, kregen we steeds een stukje van het kerstverhaal te horen en werd via alle schermpjes het verhaal uitgebeeld. Een superleuke ervaring en gaaf dat er veel mensen meededen en enthousiast waren.
- De afgelopen maanden hebben we de online Marriage Course gedaan om te bouwen aan sterke relaties. We deden mee met zeven stellen, waarvan vier uit ons netwerk van de school. Het was een mooi programma, echt een aanrader! Omdat je op zo'n avond vooral met zijn tweeën bezig bent, bedachten we dat het leuk zou zijn als ieder stel per keer een toetje zou verzorgen voor de groep. Dit leverde veel creativiteit en een mooie verbinding op.
- Omdat het ingewikkeld was in de afgelopen periode om samen te komen op de zondagen, hebben wij ons programma aangepast. Elke twee weken op zondagochtend bieden we in drie huizen een mooie tijd aan voor kinderen, waarin we het Evangelie van Marcus door nemen. De middengroep komt in ons huis, de jongste en oudere kinderen gaan naar de andere gezinnen van ons team. Het is mooi om te zien dat er steeds weer

nieuwe kids bij aansluiten. Vanuit de wijk, maar ook vanuit ons netwerk. 's Avonds hebben we dan als volwassenen een online bijbelstudie. Ook hier bespreken we samen het Bijbelboek Marcus.

De komende zomerperiode hopen we steeds meer activiteiten samen te kunnen gaan organiseren. Het weer wordt beter en de versoepeling van de regels rond corona geven ook meer mogelijkheden, dus we kunnen weer naar 'ons' veldje waar we vorig jaar bijna elk weekend kwamen. Een plek onder de bomen, een mooi grasveld en een speeltuin. Hier hebben we alle ingrediënten om mensen laagdrempelig uit te nodigen.

Naast alle activiteiten die we gaan organiseren, blijven we ook onze één op één ontmoetingen houden. Soms door samen te wandelen, door bezoeken af te leggen of door iemand uit te nodigen om met ons mee te eten. Op deze manier hopen we ons te blijven verbinden met de mensen om ons heen, om zo steeds meer mensen te laten zien wie Jezus is.

Zegengroet

Matthijs & Simone

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. Laan is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Laan" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze website.

 **ecm**
het Evangelie voor Europa

 ANBI
Aanpakker het Nederlandse Instituut voor de Wetgeving