

Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen!

Galaten 5:1



European Christian Mission
juli 2015

nieuwsbrief
GERRIT & JORINE van DIJK INDUITSLAND

Lieve familie en vrienden,

Soms kom je ze ineens tegen, midden op straat, terwijl je door het centrum van een stad of dorp loopt: verkopers van een krant. Veel mensen wren ze af en lopen snel door. Geen zin in. Het kan zijn dat zo'n verkoper precies het abonnement verkoopt dat jij zoekt. De meest interessante krant voor een superscherpe prijs. Maar je loopt door. Je hebt geen trek in een verkoopgesprek.

De voormalige DDR, en daarvoor trouwens Hitler-Duitsland, was goed in het hersenspoelen van mensen. Kinderen werd op school actief bijgebracht waarom de DDR goed was en het Westen slecht. Zo leerde men dat de muur er niet stond om mensen in de DDR te houden, maar om de Nazi's en de kapitalistische roofdieren op afstand te houden. En geloof? Nuttelose sprookjes die gevaarlijk kunnen zijn voor de heilsstaat. Christenen moet je in de gaten houden. En dat deed de Stasi dan ook..

Bevrijd van dat systeem waarin hersenspoeling een grote rol speelde, weten mensen nu één ding zeker: vanaf nu moet je oppassen met alles wat iets van je wil. Als het invloed kan hebben op je, dan moet je ermee uitkijken.

Geloof als brainwash

Het Evangelie gaat over alles wat je als mens zoekt: geborgenheid, houvast, zekerheid, liefde, aanvaarding. Maar zoals je op straat de verkoper met het beste abonnement afhoudt, zo houden veel mensen in het oosten van Duitsland christenen op afstand. Geen zin om meer over te horen. Het zou zomaar sektarisch en gevaarlijk kunnen zijn. Het wantrouwen zit diep.



samen eten tijdens het gemeenteweekend

We hoorden van iemand die vanuit een atheïstische achtergrond God ontdekte hoe de omgeving reageerde: teleurgesteld en boos. Hoe hebben we je er niet voor kunnen behoeden? Je laat je toch niet hersenspoelen! Het is een uitdaging om Gods Goede Nieuws zo te leven, dat mensen merken dat het over vrijheid gaat en dat je niet in een keurslijf wordt gedrukt. Maar je er als mens zelf helemaal bij bent en een keuze maakt.

Weekje Rostock/ gemeenteweekend

Rond het pinksterweekend zijn we een weekje naar Rostock geweest. Na onze heenreis, waarin de vergane glorie ons opviel, kwamen we goed aan in Rostock-Evershagen. Het was meteen weer goed om er te zijn. Ook was het goed om contacten verder te verdiepen.

Daarnaast mochten we meeleven tijdens het gemeenteweekend op een prachtige plek in de buurt van Rostock. Drie dagen met een groep van dertig mooie mensen samen zijn. Elkaar ontmoeten, samen eten, tijd voor ontspanning, tijd voor bezinning.

Uitzending

Onze uitzending staat nu echt voor de deur. We zijn dankbaar en blij hoe de processen op het laatste moment zijn gelopen. Hierdoor kregen we 'groen licht' om de uitzending in gang te zetten. Na enige afwegingen is 16 augustus de datum geworden voor de uitzendingsdienst. En dan valt er veel te regelen: een plek om te wonen, een uitzendingsdienst, afronden in Nederland, diverse checklijsten om een emigratie op een juiste manier te doen. En vervolgens?

De aftrap

Ja, dan is het straks 17 augustus, de dag na onze uitzending. En dan? Zo'n eerste jaar? Dan begint het 'zendelingenbestaan'. Of wat beter klopt, dan beginnen Gerrit en Jorine aan een nieuw leven in Rostock. Om überhaupt iets te kunnen doen, moeten we de taal goed spreken. Geen schoolboeken-Duits, maar de taal die ze daar echt onderling spreken. Nuances voelen, hoe uit men zich? Hoe kunnen wij ons uiten? En met

Duitsland verlangt vrijheid

'Duitsland verlangt vrijheid. Geen dictaturen die voor je willen denken, maar zelf besluiten wat je vindt en voelt. Echt vrij ben je als je denkt vanuit het Evangelie.'

wie hebben we nou eigenlijk te maken? Wat is de geschiedenis van Rostock? En wat betekent dit (nog) voor de mensen? Met wat voor mensen leven we nou eigenlijk in de wijk, of liever gezegd: in onze straat, in onze flat? Zijn er veel jongeren of juist niet? Wat gebeurt er voor de mensen en wat doen de mensen zoal op een dag? Waar hebben mensen behoefte aan? Veel vraagtekens dus die we in uitroepetekens hopen te veranderen. En daar is tijd voor nodig.

Daarnaast zullen we meeleven in de gemeente in het zuiden van Rostock. Hier zullen we onder meer deelnemen aan een kring, maar ook een stukje coaching ontvangen. Daarnaast zullen we ons ook verdiepen in de FEG. Dat is het kerkverband waarbinnen we gaan werken. Hierin zullen we op verschillende manieren wegwijs worden gemaakt.



*uitzicht vanaf ons balkon
in Rostock-Evershagen*



potje voetbal tijdens gemeenteweekend

Uw betrokkenheid

We danken voor jouw betrokkenheid. Zonder een achterban die meeleeft, die bidt en geeft, kan zending niet bestaan. We willen je ook vragen om dat te blijven doen. Wil je:

- Danken voor de kwalitatieve voorbereidingen en de ervaring waar wij uit mogen putten.
- Bidden voor de laatste voorbereidingen, de afronding en het afscheid nemen.
- Bidden voor christenen in Rostock, die proberen het Evangelie te leven en te delen.

We hopen je op 16 augustus te ontmoeten!

Gerrit & Jorine

TFT stelt zich voor



Ik ben Gerard van de Bilt, getrouwd met Wilma van de Bilt. Samen hebben we drie kinderen. Wij zijn al ruim 25 jaar verbonden aan de Westerkerk. Tijdens een Bijbelstudiegroep ben ik met Gerrit in contact gekomen. Hij vroeg mij of ik samen met andere mensen deel wilde uitmaken van een thuisfrontteam om gezamenlijk ervoor te kunnen zorgen dat hij en Jorine voor zendingswerk naar Rostock kunnen gaan. Hier heb ik best wel even over moeten nadenken, want wat kan ik toevoegen aan dit team? Toch heb ik het gezien als leiding van God dat dit op mijn pad moest komen en ik op deze manier mijn steentje mag bijdragen aan Zijn gemeente.

Save the date!

Het is zover! We zijn dankbaar en blij je te kunnen meedelen dat onze uitzending vaststaat. En daar ben je van harte voor uitgenodigd. Want zonder meelevende achterban en gemeente is er geen zending mogelijk!

Wanneer? Zondag 16 augustus

Hoe laat? 9.30 uur

Waar? Westerkerk, Goudvink 2
Veenendaal.

Na de dienst is er koffie.

Voor de mensen die van buiten Veenendaal komen, is er ook een lunch. Vind je het leuk om mee te lunchen? Meld je dan even vóór 1 augustus aan via:

tft@gerritenjorine.nl

Ontmoeten we elkaar dan?

COLOFON

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerrit en Jorine wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Veenendaal. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds G&J van Dijk" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

ANBI
Aanpak van Bestuurlijke Samenwerking

www.gerritenjorine.nl



zending verbindt

GZB - Postbus 28 - 3970 AA
Driebergen - 0343-512444
info@gzb.nl - www.gzb.org



het Evangelie voor Europa

ECM-Nederland - Postbus 861 -
7400 AW Deventer - 0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl