

Maar weet wel: Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik!

Lukas 21:17 NBV



European Christian Mission
juni 2019

nieuwsbrief

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

Lieve familie en vrienden,

Verlof in Nederland

Kleding kopen voor 1 euro op Koningsdag, kroketje eten in het centrum, bootje varen in de sloten van Noord-Holland. Zomaar wat mooie momenten tijdens ons verlof in Nederland. Wat blijven we toch genieten van onze Nederlandse afkomst: 't vieren van kinderdag, de buurvrouw die ons verse eieren geeft, een vrouw uit de kerk die ons een kruid aanraadt om wratten tegen te gaan.... Tegelijkertijd staan we met het andere been in de Roemeense cultuur waar we ons na bijna tien jaar ook in thuis voelen. Jezus leert ons om op de plek waar we zijn een nieuwe cultuur te brengen. Zijn Koninkrijk ligt binnen ons bereik. Hier en nu. Dat is waar we ten diepste van kunnen genieten. In deze nieuwsbrief een paar 'Koninkrijksmomenten' van de afgelopen periode.

Anna's* genezingsproces

"Of ik nog levend terugkom uit het ziekenhuis maakt me eigenlijk niet zoveel uit", zei Anna in het ziekenhuis toen we haar met wat tieners uit de tienergroep bezochten. We leerden de twaalfjarige Anna kennen via de kantine. Al snel zagen we dat er van alles 'mis' was aan dit meisje: ze gaat niet naar school, woont bij haar oma die net haar zoveelste familielid heeft begraven en daar duidelijk van slag van is. Haar moeder wil haar niet meer kennen, haar vader is overleden. Door haar stiefvader is ze zwaar mishandeld waardoor o.a. haar bekken is gescheurd. Hiervoor kwam ze in het ziekenhuis terecht. We nodigden haar uit voor de tienergroep waar ze zichtbaar genoot van de liefde en aandacht van de andere meiden. Iets wat ze nog weinig gekend heeft in haar leven. Op een van deze tieneravonden spraken we over genezing. We vroegen haar aan het eind van de avond of we met haar mochten bidden. Dat mocht.

Een bijzonder moment voor haar. Toen Jeroen Anna die avond naar huis bracht vertrouwde ze hem toe dat ze zich nog nooit zo goed had gevoeld.

Andreea's doopdienst

'Ik wil mij graag laten dopen, kan dat?' Jeroen was enigszins verbaasd toen hij Andreea dit hoorde vragen toen hij haar op een zondagochtend ophaalde om mee naar de kerk te gaan. Al jaren komt ze naar de kerk, samen met haar vijf kinderen. Haar motieven om naar de kerk te komen, konden we niet altijd even goed peilen: ze leek meer geïnteresseerd in geld voor medicijnen, kleding en schoenen dan in de Here Jezus. Ook na vele gesprekken met haar leek daar geen verandering in te komen. Jeroen vroeg haar waarom ze zich wilde laten dopen. Ze vertelde over een droom die ze heeft gehad waarin God haar heel duidelijk riep om naar Hem te komen. Het was niet de eerste droom over Jezus die ze in haar leven heeft gehad. Deze keer was ze echter vastbesloten. Tijdens de doopkursus vertelde ze veel over haar moeilijke situatie van huiselijk geweld en armoede. Op 7 april hebben we haar mogen dopen. Dwars door alle ellende heen waar ze nog middenin zit, werd het een groots feest!

Larissa en de Kidsparty

Het is zaterdagmiddag. Tijd voor onze 2e kidsparty. Vijf en zeventig kinderen kijken aandachtig naar de moderne versie van de verloren zoon: *"Onze spionnen Georgeana en Andra gingen aandachtig op zoek. Wie was toch die rijke vreemdeling die overal in de stad op feestjes te vinden was? Ze kwamen aan bij het duurste restaurant van de stad waar ze Larissa en haar vrienden zagen zitten. Maar wat gebeurt daar nou? Het geld is op en ze wordt eruit gezet..."*



Anna tijdens een tieneravond

*Anna is een gefingeerde naam

Roemenië verlangt

een cultuur zoals Jezus die bedoeld heeft.



Vol enthousiasme heeft de negentienjarige Larissa het stuk met een aantal tieners ingestudeerd. Het optreden werd een groot succes en we zagen dat de kinderen het verhaal in zich opnamen. Eerder die middag, tijdens de zangdienst, vertelde Larissa over de Vader die op je wacht en van je houdt. Het was muiskal in de zaal. Veel kinderen kennen geen vader die zo met je omgaat. De woorden die ze sprak, maakten indruk. Wat zijn we dankbaar om te zien dat 'onze' Larissa investeert in activiteiten die we organiseren, waaronder de kids-party. Ze neemt de jongere tieners op sleeptouw en leert hen veel over het dienen in Gods Koninkrijk. Daarnaast ontstaan er mooie vriendschappen en is het supergezellig om zo met elkaar op te trekken. Echt een mooi voorbeeld en grote bemoediging voor ons.

Anca op school

Anca woont in een dorp net buiten Câmpina. Ze is duidelijk vol van God en houdt haar mond niet over het geloof. "Kun je me helpen met plakken?" vroeg een kindje laatst aan Anca tijdens een bijzondere les op school. De kinderen maakten een schilderijtje met een foto van Christiaan en Mo die ze tijdens de poppenkast hadden gezien. Er stond bij geschreven: je bent speciaal! Op een dag stapte Anca naar de directie van de school van haar zontje met de vraag of ze tijdens de 'bijzondere lesweek' een les mocht geven samen met haar vriendinnen van de kerk. Er werd mee ingestemd mits er niet geëvangeliiseerd werd. De kinderen mochten tijdens deze les horen dat ze

kostbaar zijn in de ogen van God. Dit op basis van de tekst uit psalm 139 waar staat: wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. (NBV) Een bijzonder moment....

Anca neemt iedere week mensen mee naar de zondagsdienst. Eén van hen is een goede vriendin en de bekende zangeres Eliza. Ze werd zo geraakt door de liederen dat ze bleef komen. Anca mocht haar vertellen van Jezus. We genieten ervan om Anca te zien in haar bediening als moeder en aanstekelijke vrouw van God.

Tot slot

Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. We zijn dankbaar voor de Koninkrijksmomenten die we afgelopen tijd hebben mogen meemaken. We beseffen echter dat het kleine lichtpuntjes zijn die doorbreken in levens van slechts enkelingen. We verlangen naar meer en zien dan ook uit naar wat nog komen gaat.

Groetjes

Jeroen & Marieke



COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons! Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecm nederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecm nederland@ecmi.org www.ecm nederland.nl

fam.Baks - Skype: Jmbaks
jmbaks@live.nl

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuizen
van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europe's All-Local Strategy

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm nederland.nl/privacy-statement