

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Hebr 4:16



Beste mede zendingswerkers

We zijn nu een maand terug in Nederland en we moeten echt behoorlijk wennen. We wonen op dit moment nog in een tijdelijke woning, en hopen in december weer in onze eigen woning te kunnen trekken. Dat betekent dat we dus nog even een paar maanden uit dozen leven. We zullen allemaal blij zijn als we weer echt wortel kunnen schieten op een eigen plek waar we voorlopig niet meer weg hoeven. De maand juli hebben we alles in Portugal ingepakt en opgeruimd voor verhuizing terug naar Nederland. We hebben zeker ook afscheid genomen van vrienden, collega's, school en natuurlijk Alta Crista. We kijken met een positief gevoel terug op deze tijd. We hebben deze periode van ons leven samen met ons gezin goed afgesloten wetende dat God doorgaat met zijn werk in Alta Crista.

Vooruitblik

We willen u graag op de hoogte brengen over wat we denken dat de komende tijd zal gaan gebeuren.

Wouter heeft per 1 november weer een baan in de ICT. Dit is een baan voor vier dagen per week. Dat betekent dat hij de mogelijkheid heeft om een dag in de week bezig te zijn met andere zaken die dichterbij zending liggen. Denk aan ondersteuning en begeleiding op afstand van bekenden in Portugal, het helpen in de voorbereidingsfase van nieuwe zendingswerkers. Het is heel fijn dat hij deze baan nu gevonden heeft en dat we zo weer financiële zekerheid krijgen.

Maaïke wil graag betrokken blijven bij het werk van ECM. Haar taken zullen tweeledig zijn. Ten eerste zal ze betrokken blijven

binnen ECM International voor de zorg voor kinderen en tieners van de zendingswerkers. Binnen ECM noemen we dat membercare. Zorg dragen voor de leden van de organisatie. Tegelijkertijd is Maaïke aan het kijken naar een opleiding voor coach/counselor voor kinderen en tieners. Ze wil zich meer toelagen op kennis om meer tot hulp te kunnen zijn, wellicht ook bij andere (zendings)organisaties. Ook voor nieuwe zendingswerkers van ECM zal ze ondersteuning kunnen bieden in de voorbereidende fase. Ten tweede zal ze als ambassadeur / promotor bij ECM actief blijven..

Daarnaast hebben we samen de visie om gelovigen in Ermelo en omstreken aan te moedigen om hun leven als discipel meer vorm te geven en zending een nieuwe plek te geven in hun wandel met God. Hoe dit vorm zal krijgen is nog even zoeken. Dat zal ook pas zijn als we weer in ons eigen huis zitten.

Omdat Wouter per 1 november een baan heeft, mag de financiële ondersteuning, die u ons de afgelopen jaren trouw heeft gegeven, een nieuwe bestemming krijgen. Enorm bedankt dat u financieel aan onze missie heeft bijgedragen! We kunnen ons voorstellen dat uw wens om bij te dragen, blijft. We bevelen van harte de volgende opties aan:

- Het **membercare fonds** van ECM, zodat ECM goed zorg kan dragen voor haar leden. Hier zal deels Maaïke's inzet voor membercare uit betaald worden. Als u haar werk wilt blijven ondersteunen, verander dan de bestemming van uw gift naar 'membercare fonds'. Het rekeningnummer blijft ongewijzigd.



Afscheid nemen van Alta Crista, gemeentestichting Lissabon

European Christian Mission
oktober 2018

Nieuwsbrief

WOUTER & van der TOORREN
MAAIKE

Europa Verlangt navolgers

“Wij willen gelovigen toerusten
om discipelen van Jezus Christus te zijn.”

- Als u denkt dat het tijd is om andere zendingswerkers te ondersteunen, willen we u vragen aan **onze Portugese collega's Rui en Joanna Ribeira** te denken. Zij zijn de leiders van Alta Crista die wij in Portugal hebben mogen ondersteunen. Zij kunnen uw steun zeker gebruiken. Wilt u hen ondersteunen? Verander dan de bestemming van uw gift naar '**Portugalfonds**', waar onder andere de familie Ribeira uit wordt ondersteund. Ook hiervoor kunt u hetzelfde ECM-rekeningnummer blijven gebruiken.

Giften die per 1 januari nog bij ECM binnenkomen zullen sowieso naar het membercare fonds omgezet worden. Als u hier vragen over heeft, kunt u het beste contact op nemen met ECM. Dennis van Gaalen zal u daar zeker bij kunnen helpen en is bereikbaar via 0570-637537.

We willen u hartelijk danken voor de geestelijke en financiële steun die we de afgelopen jaren van u mochten ontvangen. Door uw gebed en gaven heeft God door ons heen kunnen werken en hebben we mensen tot geloof zien komen. Prijs de Heer! Een hartelijke groet en Gods zegen toebeden,

Met vriendelijke groeten,

Wouter & Maaïke, Jolijn, Noraly & Boaz



Iedereen helpt mee met inpakken

Beste mensen uit de achterban van Wouter en Maaïke,

Bij de terugkeer van de familie Van der Toorren in Nederland ook vanuit ECM Nederland een woord van dank voor uw betrokkenheid bij hun werk en leven in Portugal.

Met uw gebed, financiële steun en persoonlijke verbondenheid heeft u een belangrijke impuls gegeven aan het missionaire werk in Portugal. Zo'n betrokkenheid is ook voor ons als zendingsorganisatie een belangrijke stimulans om met visie en daadkracht het Evangelie op een nieuwe manier in Europa kenbaar te blijven maken. Als ECM mogen wij met zo'n 250 zendingswerkers in Europa zoekende mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus voor deze tijd en voor ieders leven. Dat is zo hard nodig! Dank dat u een bouwsteen bent voor dat andere Europa, in de voetsporen van Jezus.

Wouter en Maaïke blijven ook in Nederland met ECM verbonden. Voor Maaïke is dat vooral in de zorg voor zendingswerkers en hun mission kids. Daar zijn we heel blij mee, want membercare is een heel belangrijk onderdeel van de begeleiding van zendingswerkers en hun gezinnen in het buitenland. Wij scharen ons van harte achter de opties die Wouter en Maaïke aanbevelen, voor als u uw gift een nieuwe bestemming wilt geven.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid bij het Evangelie en onze missie in Europa.

In Zijn dienst verbonden,

Hans Kuijpers
Directeur ECM Nederland



COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Het ECM-werk is afhankelijk van giften. U kunt ECM steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. 'membercare fonds' of 'Portugalfonds' | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer – Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl/toorren

ANBI

ecm
Europa for Less Anger

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving:
www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Beste lezer,

Hier is dan toch het moment, waar we als Thuisfronteam (T.F.T.) al vaak voor hebben gevreesd. Maar wat dan nu toch zover is gekomen. De laatste keer dat wij ons aan u richten.

We gaan niet uitgebreid terugblikken, want we hebben u al menigmaal uitgebreid verteld wat er speelde en hoe het ervoor stond.

Zoals u weet is de bediening van Wouter en Maaïke met de kinderen in Portugal ten einde. De Portugese auto is verkocht, alle huisraad is ondertussen in Nederland, de kinderen gaan naar de scholen, Wouter krijgt weer een baan als ICT 'er in Utrecht en Maaïke neemt haar verantwoording weer als Nederlandse moeder en om alle andere besommeringen nog af te werken. Binnenkort zullen ze hun huis in Ermelo opnieuw in gebruik nemen. Alles "lijkt" dan weer het oude.

Voor ons als T.F.T. stopt het ook. En dat is heel raar. Hoe logisch het ook is. Na verloop van tijd hebben we samen toch een speciale band opgebouwd. We kwamen altijd samen voor Wouter en Maaïke, maar het was ook een moment dat we elkaar weer zagen. En nu komt daar gewoon een eind aan. Kijken wij als TFT wel terug op alle hectiek, moeilijke momenten, spagaat momenten dat we niet wisten welke kant we op moesten en ook op een hele hoop mooie momenten.

Zo denken we bijv. aan de mensen die samen met ons in het T.F.T. gediend hebben. Ook die willen we nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en de tijd die we samen mochten doorbrengen.

Hoe we onze vrienden in Portugal hebben zien vechten en strijden met alles wat op hun weg kwam. Diep respect voor onze zendingswerkers en hun kinderen.

We denken terug aan de keren dat God specifiek geregeerd heeft in het leven van Wouter en Maaïke door wonderen te verrichten. De momenten waarop wij dachten dat het klaar was, en God liet zien dat het juist anders was. Wat hebben we ook mogen zien hoe groot, goed en bijzonder onze God is. Hoe wonderlijk zijn wegen zijn.

Wij kijken terug op een bijzondere en naar ons idee geslaagde periode. Je weet dat zendingswerkers een keer terug moeten komen. En dat het naar ons idee veel te vroeg is bij Wouter en Maaïke. Maar we weten ook dat we God altijd overal bij betrokken hebben. Dat we altijd met Hem op weg zijn geweest. En dat God zelf beslist wanneer er wat gebeurt. Waarom? Geen idee. Achteraf, na een langere periode kun je soms de puzzelstukken van God plaatsen. En dan nog krijg je niet alle antwoorden of zie je het geheel niet. Maar daarom vertrouwen wij op God en geloven wij in God, dat Hij het beste met ons voorheeft. En dat Hij weet wat Hij doet. Wouter en Maaïke en wij als TFT gingen voor Hem. Hij was en is ons doel. En in die wetenschap kunnen wij er ook in berusten dat het nu zo is. Want uiteindelijk waren wij enkel maar de handschoenen om Zijn hand. En wie weet wat Hij in de toekomst voor ons, of voor u in gedachten heeft?

Wij willen u bedanken voor uw steun in welke zin dan ook. Alleen het feit dat we soms merkten dat de TFT-brieven gelezen werden bemoedigen ons al. Wij hopen ook dat u heeft mee kunnen genieten van Gods mooie werk in Portugal. Voor de dingen die Wouter en Maaïke mochten beleven, de relaties die mochten worden opgebouwd, de invulling die werd gegeven in de gemeente, hoe Wouter zijn talent op muzikaal gebied heeft ingezet, wat Maaïke opgebouwd heeft met vrouwen in de gemeentes. Weet u het koffietentje nog naast de nieuwe kerk na schoonmaken bijv? Hoe leuk de kinderen meededen in het kerk leven. En ook daar getuigen waren van onze Heer en Heiland.

De duur van deze uitzending heeft ons verrast. Maar we kijken terug op een mooie en intensieve periode. Waar we dichter naar de Heer zijn gegroeid, we nieuwe dingen hebben ontdekt in het geloof, waar we elkaar als TFT extra zijn gaan waarderen door de band die ontstaan is. Waar we Wouter en Maaïke van dienst zijn geweest in hun bediening. En waar we bovenal God hebben geëerd en hebben gewerkt onder Zijn leiding.

Wouter en Maaïke keren terug in de Nederlandse maatschappij met een niet te onderschatten arsenaal aan ervaring die ze in de toekomst kunnen inzetten ten dienste van Gods koninkrijk.

Namens het T.F.T., ontzettend bedankt voor uw steun en vertrouwen in deze periode waar wij uw T.F.T. mochten zijn voor Wouter en Maaïke.

In Christus,

*Hielke Zandberg
Norman Ouwerkerk
Dick van 't Slot
Johan Torsius*