

'Zie uit naar de HEER en Zijn macht, zoek voortdurend Zijn nabijheid. Want als U het huis niet bouwt is onze moeite te vergeefs.'
1 Kronieken 16:11



Beste familie en vrienden,

In deze nieuwsbrief willen we -naast persoonlijke zaken- een aantal mooie ontwikkelingen met jullie delen. God is goed! 's Nachts om kwart over twaalf zitten we bij het meer. Eindelijk, een scheur in de hemel en groen licht stroomt door de nacht. Wauw wat schitterend. Het noorderlicht danst aan de horizon. Meestal is het noorderlicht hier niet met het blote oog waarneembaar of zijn er teveel wolken, maar deze keer niet. Een mooie metafoor voor het werk wat we doen: ons werk is niet altijd voor het blote oog zichtbaar, maar af en toe breekt het licht helder door en danst het langs de lucht. Genieten. Met deze nieuwsbrief hopen wij ook een beetje licht te verspreiden. Mooier zelfs dan het noorderlicht.

Zoals je tijdens een wandel- of hardlooperoute de bordjes volgt tot aan de volgende routeaanduiding, zo zien wij onze route met Jezus. Je weet niet altijd waar je het volgende bordje zult tegenkomen en welke kant dat opgaat, maar je weet wel dat je op het juiste spoor zit. "On the right track" om maar te zeggen.

Oktober vorig jaar stonden we voor de keuze: Wil Arend Jan zijn baan bij het Gomarus College terug of gaan we voor de missie en doen we die deur dicht. Hoewel het 'land van het vertrouwde' zo aantrekkelijk kan lijken, besloten we vol overtuiging te kiezen voor de missie: zending in Zweden. En dan duikt eind oktober een nieuw route bordje op. Kealan, onze zoon, komt thuis met de mededeling dat hij geen mondeling examen Zweeds hoeft te doen, omdat zijn Zweeds niet goed genoeg is. Maar geen examen mogen doen houdt ook in dat hij na dit jaar niet verder kan doorstromen naar een vervolgopleiding. De enige optie is dat hij zich gedurende langere tijd slechts met het Zweeds bezig gaat houden. Daarna kan hij wel instromen. Voor iemand die al niet zo van leren houdt, en uiteindelijk weer naar



Uniek! het Noorderlicht

Nederland terug wil, geen aantrekkelijk alternatief. Wil Kealan echt verder kunnen met zijn opleiding, dan blijft eigenlijk alleen het onderwijs in Nederland als optie open.

Een nieuwe route, maar hoe dan verder? Wij zijn blij dat we de keuze hebben gemaakt voor de missie. We blijven dit hele jaar nog gewoon in Zweden verder bouwen. Daarna hopen we dat de missie vanuit Nederland en Zweden verder kan gaan, waarbij Nederland eerst weer ons thuisland zal zijn omdat Kealan daar naar school zal gaan. Vanuit zowel ECM als de kerk hier, zien we zeker mogelijkheden en we zijn hiervoor plannen aan het maken. Spannend, dat wel weer.

Wij groeien. -

Het is zo mooi om ontwikkelingen te zien.

Met de **sport community** bereiken we nu zo'n 25 kinderen en 20 jongeren. Deels christen, maar het grootste deel niet. Iedere week mogen we aan relaties bouwen en iets van het Evangelie delen. Ook het team begint hecht te worden. Iedereen neemt zijn of haar taken op, helpt elkaar en samen leren we discipel van Jezus te zijn.

De **huiskerk** blijft een bijzondere plek waarin God harten raakt en er steeds meer verlangen naar meer van Hem is. De contacten beginnen steeds meer vriendschappen te worden en het is ons verlangen om dit met meer mensen te delen. Hopelijk kunnen we binnenkort verder groeien en dan delen met twee huiskerken.

Ook de **aanbiddingsavonden** ontwikkelen zich. Waar het eerst in de kerkzaal setting was gaan we nu naar een meer intiemere setting waarin we samen aanbidden, bidden en God groot maken en ook makkelijker samen contact hebben.

Vanuit meerdere kanten is er het verlangen om een **gebedsruimte** in de kerk te hebben, een plek waarin je op meerdere manieren kunt bidden. Esther gaat hiermee samen met iemand anders aan de slag.

Jongeren komen eigenlijk niet naar de kerkdiensten: er is té weinig geestelijke input voor hen. Samen met hen gaan we nu maandelijks jongerendiensten organiseren. Diensten waarin zij zelf de grootste invulling hebben en waarin het onderwijs ook aansluit bij hun vragen. We hopen hiermee tieners uit de hele regio aan te spreken. Eind maart is de eerste dienst met als thema: "Wie is die Jezus nu eigenlijk, gewoon een goed mens, een fantasiepersoon of is Hij meer?"

nieuwsbrief

European Christian Mission
maart 2022

Arend Jan POELARENDSEN
& Esther

Zweden verlangt verbinding

**'Elke stad, elk dorp een levende
gemeente van Jezus.'**



Gebedspunten: (Alle dingen die we doen, kunnen alleen als ze gedragen worden door gebed.)

- Vrijmoedigheid om over Jezus te blijven spreken, ook al is de Zweedse cultuur dat geloof achter de voordeur hoort. Dit zowel voor ons als voor de Zweden waarmee we samenwerken.
- Dat discipelschap mag groeien in de verschillende groepen en teams. Jezus liefhebben en volgen en dat doorgeven aan anderen.
- Dat meer mensen, jongeren en ouderen, de keus zullen maken om Jezus te volgen.
- Dat wij zelf een betere balans zullen vinden tussen werken en rusten.
- Dat wij helder mogen zien wat Gods plan is als de situaties veranderen.
- Dat ons supportnetwerk zal groeien.



Internationaal

We hebben contact met een aantal gezinnen die oorspronkelijk uit Afrika en het Midden-Oosten komen. Mensen die nauwelijks Zweeds spreken en op zoek zijn naar een plek om samen God te aanbidden. Vanuit die behoefte gaan we in Kil ook internationale kerkdiensten opzetten. We zijn benieuwd hoe we elkaar daarin kunnen versterken en samen kunnen bouwen aan Gods kleurrijke koninkrijk.

bouwen. Netwerken van christenen en kerken die ook enthousiast zijn om geloofsplekken te creëren waarbij mensen kunnen groeien in geloof en discipelschap. Hier in de regio Värmland heeft dat ertoe geleid dat we met een team vanuit de kerk in Kil contact hebben met een kerk 40 km verderop. Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief meer vertellen wat hieruit gaat voortkomen.



Samenwerking

Naast de mooie ontwikkelingen in Kil zijn we ook bezig om netwerken op te

Zegengroet

*Arend Jan, Esther,
& Kealan*



Support:

Mocht je onze missie willen steunen of onder de aandacht willen brengen in jouw kerk, dan zou dat heel fijn zijn. Kijk voor meer info op onze website:

www.ontherighttrack.eu

Voor ons levensonderhoud zijn wij afhankelijk van giften, mensen die op deze manier samen met ons aan de missie werken. Zou je willen nadenken of je de missie ook financieel kan steunen?

Bedankt voor iedereen die ons op welke manier dan ook steunt.

Je kunt ons volgens via:

www.ontherighttrack.eu

www.facebook.com/ontherighttrack.eu

www.instagram.com/ontherighttrack.eu

Wil je ons werk steunen dan kan dat via:

www.ecm nederland.nl/doneer-aan-poelarends



COLOFON

ANBI

ecm
Europe for Local Action

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Fam Poelarends is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Poelarends" | ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer - Nederland - 0570-637537 ecm nederland@ecmi.org www.ecm nederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm nederland.nl/privacy-statement