

'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft getrokken naar Zijn wonderbaarlijk licht.'



Beste familie en vrienden,

Wat is het goed om jullie te mogen schrijven. Te weten dat er mensen zijn die om ons geven, te weten dat er mensen zijn die voor ons bidden en ook te weten dat jij jouw eigen geschiedenis met God hebt. Dat vind ik zo bijzonder; wij zijn niet de enigen die in God geloven, tot Hem bidden, Hem aanbidden, Jezus proberen te volgen. Het sterkt mij in mijn geloof dat ook jij jouw geschiedenis hebt met God. Ook ik kan/mag veranderen, ook ik mag hopen op mensen die zich omkeren en zich tot God wenden.

Samen zijn we Gods getuigen van oudsher, totdat Jezus terugkomt. We zijn geroepen om Gods verhaal door te vertellen. 1 Petrus 2:9 zegt: *'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft getrokken naar zijn wonderbaarlijk licht.'*

Ons gebed is dat de mensen hier in Maastricht zich zullen verwonderen over God, over zijn schepping, zijn daden, zijn wonderlijk licht.

Het afgelopen seizoen en veranderingen

Af en toe kijken we nog even naar de foto's van de vakantie. Een echtpaar uit Engeland had ons een week vakantie gegeven. Met dat geld vonden we een leuke caravan in Wales. Heerlijk genoten



Startdag van de tieners

van de bergen om ons heen. En vooral ook met elkaar. Maarten en zijn vriendin Annick zijn een paar dagen naar Dublin geweest, Stephen en zijn vriendin waren in Polen en Leonie heeft een bijzondere week op Taizé meegemaakt. Een heerlijke zomer ligt achter ons. Dankbaar voor onze gezondheid gaan we met veel zin deze herfst en winter in.

Tijdens de zomer hebben we ook aardig wat ingepakt en uitgepakt. Het gevolg daarvan is onder meer dat Stephen van zijn kamer in Maastricht naar Wageningen is verhuisd. Maarten is voor een halfjaar naar Zweden en Léonie is uit huis en op kamers, hier in Maastricht. Rhiannon dacht: 'dan doe ik ook mee', en is nu naar zolder 'verhuisd'.

Dit betekent dat Stephen nu geen tienerleider meer is. We willen God danken dat er nu toch genoeg tienerleiders zijn voor het komende jaar en de startdag heeft de groep veel plezier gegeven. Graag jullie gebed voor deze jonge mensen, opdat zij dicht bij God zullen blijven en naar Hem toe zullen groeien.

Roland gaat sinds een poosje naar de anglicaanse, Engelssprekende kerk hier in Maastricht. Hij voelt zich daar erg thuis en Roland vond het echt fijn om daar te preken zonder na te denken of zijn taalgebruik wel goed was etc. We zijn blij dat hij daar een plekje heeft gevonden. Rhiannon en ik blijven voorlopig nog in de baptistengemeente waar we de laatste tien jaar zijn geweest.

Op de laatste zondag van de maand houden we een 'koffieviering'. Tijdens deze dienst zitten we aan tafels en drinken we koffie. We proberen op een andere manier met elkaar in gesprek te komen. Zo hadden we een dienst waarin we nadachten over gebed. Hoe en waarom bid je? Wat bid je? Onverhoorde en verhoorde gebeden. Hoe zouden we gebed willen zien en horen tijdens de kerkdienst? De gesprekken waren eerlijk en persoonlijk. Naast voorbeden tijdens de kerkdienst zouden we het loven van God door middel van gebeden misschien ook meer vorm willen geven. Tijdens de viering 'moet' men actief in de kerkdienst zijn en dat is voor sommigen nog een groeiproces, maar veel mensen vinden het de moeite waard om ook zo kerkdienst te vieren.

MISSIONSMITH &
European Christian Mission
oktober 2017

nieuwsbrief

ROLAND & SMITH CAROLIEN SMITHINNLAND

Nederland verlangt liefde

Maastricht: zo'n grote stad, zoveel mensen die elkaar voorbij lopen zonder te groeten terwijl een glimlach niets kost. Jezus nam de tijd om met de mensen maaltijd te houden. Wij willen graag een beetje tijd met onze naaste delen om Gods liefde te laten ervaren.



pannenkoekenavond



Zomervakantie in Wales



Genieten van de natuur en elkaar



Stephen genietend van herinneringen aan het piano spelen in een openlucht theater toen hij ongeveer 11 jaar was



Dagje Amsterdam met Rhiannon

Een nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen is ondertussen weer begonnen. Een andere tekst waardoor ik bemoedigd ben, is deze uit Kolossenzen 3:16: "Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft."

Dit seizoen wil ik graag deze en andere woorden van rijkdom uit het Woord in mijn hart laten landen, zodat Gods Woord zijn plek heeft. Ook door het onderricht in de kerk, de diensten en de kringen mogen we van elkaar leren. En natuurlijk mogen we God aanbidden door lof uit te spreken en uit te zingen, ook in het nieuwe school- en kerkelijk jaar. Het thema voor dit jaar is verlangen naar God.

Onze wijk en burens

Bid voor de burens in onze wijk. In de zomer hadden we een pannenkoekenavond voor vier stellen met hun baby's en peuters georganiseerd. In de herfst hopen we weer

een soepavond te hebben. Momenten die we met onze burens delen, gelovend dat 'Proef en zie dat de Here goed is' ook letterlijk kan worden genomen. Eén van de jonge vaders gaat zoals het er nu naar uitziet zijn eigen vader verliezen aan kanker tijdens de komende weken. Hij kent God de Vader niet en heeft weinig contact gehad met zijn eigen vader tijdens de afgelopen jaren.

Bid met ons mee dat deze relatie alsnog een stukje herstel mag ontvangen. Bid dat deze buurman God de Vader mag leren kennen en vanuit dat vaderbeeld ook vader voor zijn kinderen mag zijn. Bid ook voor de zieke man, opdat hij nog gered mag worden. God heeft hen lief.

Membercare

Met de membercarefacilitators dragen we een stukje bij aan de zorg voor de ECM-zendingwerkers.

Dit jaar hebben we weer een training en ontmoetingsmoment van 8 tot en met 11 november. Samen met drie andere personen ben ik betrokken bij de organisatie hiervan. Jouw gebed hiervoor waarderen we enorm.



Samen met zijn vriendin Channah in Polen



Maarten in Zweden

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

ecm
het Evangelie voor Europa

ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling